

# Tandklinikken, de 30 år og den dejlige stemning

Af: *Kasper Koch Mouritzen*  
Foto: *Nikolaj Dreyer*

Den 1. oktober i år, havde Susanne Petersson 30-års jubilæum. Susanne er indehaver af Tandklinikken, beliggende på Frederikssundsvej 162 - Brønshøj. En klinik der har specialiseret sig i proteser til munden. Men også en klinik, der skiller sig ud på mere end ét punkt. Første skridt avisens udsendte tager ind på tandklinikken, skaber lidt forvirring. Et kort øjeblik er jeg overbevist om at jeg er gået forkert. Det ligner til forveksling en privatbolig. En lang gang med farver og trægulv, bokser min ide om linoleum og folkeskoleplakater af en stor tand, ud af hovedet. Jeg kan heller ikke finde Karius og Baktus. Det er nok fordi det jeg er hos en tandklinik der har med proteser at gøre og ikke en tandlæge, tænker jeg. Ikke desto mindre er det rart at befinde sig på en klinik, hvor man føler sig lidt hjemme. Du må ikke misforstå mig, kære læser, der er skam et venteværelse og ligeledes teknisk udstyr, som på de fleste andre klinikker. Men her på Tandklinikken i Brønshøj, lader der til at være indrettet mere med henblik på komfort, end optimering af siddepladser. Susanne Petersson byder mig smilende velkommen og viser vej til hendes 'værksted' – stedet hvor hun fremstiller proteserne til hendes patienter. Værkstedet minder mig ufattelig meget om de lokaler min folkeskole tilbød, dengang der var sløjdtimer. Rummet emmer af håndværk, og selvom jeg dårligt kan slå et søm i en lort uden at ødelægge begge dele, får jeg en ubændig lyst til at være kreativ. For både Susanne og mit eget helbreds skyld, er jeg heldigvis kun kommet for at tage en snak med Susanne om hende og klinikken.

## En anden tid

Selv er Susanne fra en tid, hvor skole og arbejde var fordelt lidt anderledes, end det er i dag. Susanne kom i skoletiden i erhvervspraktik hos en tandlæge, som bla.også fremstillede tandproteser. Det fangede hurtigt hendes interesse, og det skulle siden hen kaste hende ud i det, der dengang hed Mesterlæren. Hun gik i skole og var under uddannelse samtidig, og det krævede sit, i forhold til den tid vi mennesker nu engang har til rådighed. Der var skoletid hver anden fredag fra kl. 17-23 samt lørdag fra 9-17. Den ville være skarp at præsentere for vores nuværende undervisningsminister. Den 1. oktober 1980 åbner Susanne Petersson sin klinik i Brønshøj.

## Finurlige erfaringer

Susanne har i tidens løb haft både elever, assistenter og praktikanter. Det har været en udpræget succes., understreger hun.” Susannes humør smitter af. Der er en rigtig god energi, og jeg kan ikke andet end tænke at de mennesker der kommer herind, er i gode hænder.

## Firkantede rammer - men højt humør

Avisens udsendte og Susanne Petersson får både talt om faglige termer, uddannelsen inden for faget og de muligheder man som borger har, for at få tilskud til proteser. Susanne er rolig og smilende. Der skal mere end stive regler og regnvejr til at ødelægge hendes humør. Det har været en sjov og udbytterig oplevelse, og avisens udsendte er blevet i meget bedre humør, efterhånden som snakken er skredet frem. Det er blevet tid til at sige tak for nu. Jeg giver pænt hånd og forlader Tandklinikken i Brønshøj med et smil.